

Slotlied: Lieten fan Leauwe en Langstme 93: 1, 2 en 3

1. Te priizjen is de Hear, dy't ivich is,
dy't fol erbarming elk ferjout
en treast bringt yn gemis.
Hy stjoert al wat op ierde foarfalt wiis en wis.

Refrein

Him wês de gloarje, Hy dy't de dea oerwûn
sil noait ferlitte wat syn hân begûn.
Halleluja, te priizjen is it Laam,
dat de skuld fan minsken op Him naam.

2. Ferdreaun is't skaad as fijân fan it ljocht.
Foar wa't Him oannimt winkt in thús
oan't einpunt fan syn tocht.
Foar him jildt ek dit wûnder: alles is folbracht.

Refrein

3. Hy skinkt it ljocht dêr't elk yn libje mei,
dat strielet fan it krûs, it naam
foar ús it oardiel wei;
no sjocht ús each in fiersicht fan de jongste dei.

Refrein

Zegen

Na de dienst is er orgelspel

Fryn dat u er bij was!

*Volgende dienst: Pinksteren
Zondag 31 mei om 9.30 uur*



**Zondag 24 mei 2020
9.30 uur**

Wezenzondag

Thema: 'Altijddurende bijstand'
Johannes 14: 15-21



M.m.v.

Ds. Dussie Hofstra, IJlst

Kerkelijk werker Ludwine Andel-van Hoeven, Gaastmeer

Organist Ludwin Hiemstra uit Offingawier

In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Heeg, Oudega e.o.,
Oosthem-Abbega-Folsgare en Jutrijp-Hommerts

Voor de dienst is er **orgelspel**

Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten

Welkom en mededelingen

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: Psalm 27: 1 en 7

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is - in tijd en eeuwigheid

Allen: En die het werk van zijn hand niet loslaat

V: Genade en vrede in overvloed

Allen: Amen

Gebed

Zingen: *Loflied* Lied 150a: 1, 2, 3 en 4

Leefregel: Johannes 13: 33-35

33. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: "Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen." 34. Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Zingen: Lied 663: 1 en 2

Bijbellezing: Johannes 14: 15-21

15. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die

altijd bij je zal zijn: 17. de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.'

Muziekfilmpje: 'You'll never walk alone'

Verkondiging: 'Altijddurende bijstand'

Zingen: Lied 791: 1, 3, 4 en 6

Onder pianospel worden drie lichtjes aangestoken:

- *Het eerste lichtje is voor iedereen die zich inzet voor anderen*
- *Het tweede lichtje is voor ieder die zich alleen en verlaten voelt*
- *Het derde lichtje is voor onszelf, omdat wij allemaal wel wat liefde kunnen gebruiken*

Gebeden

Afkondiging collectedoel



Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen?

Giften: rechtstreeks aan het Rode Kruis of op:

Rekening NL 48 RABO 0326 1042 67

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente IJlst